

Laarder grootouders in oorlog vermoord

De zoektocht naar familie De Jongh

DOOR JACQUELINE ROEST

LAREN - In het kader van een film voor 'Het Uur van de Wolf' (NTR, Nederland 2) over zijn vader, fotograaf Eddy de Jongh (1920-2002), doet David de Jongh uit Zeist onderzoek naar de geschiedenis van zijn familie in Laren en omgeving. Hij is op zoek naar mensen die informatie over zijn grootouders en vader kunnen geven.

David de Jongh: „Rond 1925 moet mijn vader met zijn ouders in Laren zijn gaan wonen. Mijn grootvader bouwde een huis op de Torenlaan 58 dat nog steeds bestaat, de Phoenix. Mijn grootvader Sal de Jongh (1891-1943) was koopman in textiel met een zaak op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Hij was bevriend met de schilders Schulman, Knip, Laguna, W.G.F. Jansen en de graficus Sal Meijer.”

„Mijn grootvader was zeer frequent bezoeker van het



Sal de Jongh.

kroegje naast Hamdorff, waar hij schaakte en dronk met zijn vrienden uit Laren en Blaricum. Mijn oma Anna Citroen (1889-1944) was een wat meer teruggetrokken vrouw, die veel van muziek hield en in verschillen-



Anna Citroen.

de kwartetten piano speelde. In 1942 werd de Phoenix gevorderd door de Duitse Wehrmacht en gingen mijn grootouders wonen bij de vrouw van Henri Polak aan de Engweg 21. Daarna verbleven ze bij moeder en



Eddy de Jongh.

dochter Buy Wenninger. Later in de oorlog werden mijn grootouders verraden en vermoord.”

De vader van David de Jongh - Eddy - bezocht de Gooise School (1926-1932) en twee jaar de Hilversumse HBS.

„Hij was een zeer fervent hockeyer bij de mixed hockeyclub. Na een verblijf op een College in Engeland ging hij naar de Hogere Textielschool in Enschede. In de oorlog wist hij, mede dankzij zijn Larense echtgenote Tienti Adriani, aan de jodenjagers te ontkomen.”

David de Jongh wil in de film aan deze aspecten van het leven van zijn familie aandacht besteden.

„Echter, ik heb geen spoor kunnen vinden van het contact tussen mijn grootvader en de schilders. Ook vond ik niets over mijn grootmoeder.”

„Bij de Gooise School heb ik geen foto kunnen vinden met mijn vader erop en bij de hockeyclub ook geen spoor van mijn vader.”

Wie David de Jongh wil helpen, anderszins herinneringen aan zijn grootouders en vader heeft kan contact leggen via het sturen van een e-mail naar david@jddj.nl

FOTO'S FAMILIE DE JONGH